



*Frans  
Claessens*

# *Door het oog van de naald*

*Hoe nu verder met het leven?*

In nog geen jaar tijd komt Guido twee keer in het ziekenhuis te liggen. Op een donderdagmorgen, omdat hij bij zijn huis over een drempel is gestruikeld, op de stoep is gevallen en een been breekt. Nog geen jaar later op een dinsdagmorgen, doordat Guido thuis een zwaar hartinfarct krijgt en maar net op tijd in het ziekenhuis was, om nog geholpen te kunnen worden. In dit boek beschrijft de auteur dan ook, wat men kan verwachten, als men toch al beperkingen heeft en er zoiets met hem of haar gebeurt. Verder beschrijft de auteur, hoe Guido met deze gebeurtenissen probeert om te gaan. Hij gaat in ieder geval niet bij de pakken neerzitten.

De titel van het boek: 'Door het oog van de naald', heeft twee betekenissen, zoals men hierboven kan lezen en het gaat over wat Guido in zo'n korte tijd allemaal heeft meegemaakt. Dit verhaal is vrij uitgebreid beschreven, om te laten zien, wat er daarna allemaal gaat gebeuren. Het is een waargebeurd verhaal, waaruit blijkt dat een leven plotseling ingrijpend kan veranderen. Daarom heeft de auteur op de cover van het boek geprobeerd de betekenis uit te beelden.

Over 'Door het oog van de naald' zegt Sehrish Hussain, redactrice van Beauty & Books Magazine [www.beautyandbooksmagazine.nl](http://www.beautyandbooksmagazine.nl)

Frans Claessens heeft alweer een geweldig boek neergepend. Hij laat mensen zien en voelen hoe ziektes worden beleefd. Dit boek is een meesterwerk en krijgt 5 sterren.



9 789464 850505